

Immanuelskyrkan församlingsordning

Guds folk på väg

Församlingsordning för Immanuelskyrkan Örebro

Syftet med vår församlingsordning är att beskriva det väsentliga i församlingens tro och liv utifrån vår vision "nära Jesus, nära varandra och nära världen".

Den är skriven av ett folk på väg. Du som läser detta är välkommen in i samtalet. Dörren är öppen....

Del 1

Guds folk på väg: Vår gemensamma tro

Vi är en kyrka som bekänner sig till Jesus Kristus. Vi är en del i den gemenskap av kyrkor som vuxit fram i hela världen som en följd av Jesu födelse, liv, död och uppståndelse.

Som församling har vi en tro. Vi tänker olika i vissa frågor. Ändå vill vi hävda att vi har en gemensam tro: en tro på den Gud som har handlat i historien och som Bibeln berättar om. Vår bekännelse är grundad i Guds Ord, såsom det är givet i Bibeln och sammanfattad i den apostoliska trosbekännelsen.

Den apostoliska trosbekännelsen¹

Vi tror på Gud, allsmäktig Fader, himlens och jordens skapare.

Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev till som människa genom den heliga Anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Vi tror på den heliga Anden, den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.

Gud

Gud har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Som skapare har Gud gett liv och uppehåller, förnyar och bevarar sin skapelse. Inget kan leva om inte Gud finns med.

Vi tror på Jesus som vår Herre och räddare. Hans födelse, liv, död, uppståndelse och himmelfärd är grunden för den kristna kyrkan. I ord och handling förkunnade Jesus de goda nyheterna, evangeliet, att Guds rike är nära.

Vi tror att Jesus Kristus är både Gud och människa, att hans död och uppståndelse har en avgörande betydelse för relationen mellan Gud och världen. Genom honom har vi ett hopp om en hel värld i försoning. I tron på Jesus kan alla människor genom omvändelse och tro få förlåtelse för sina synder och upprättas till gemenskap med Gud och ett evigt liv.

¹ Den apostoliska trosbekännelsen har sitt ursprung i den fornkristna församlingen i Rom, 200-talets början. Den kallas apostolisk eftersom den anses vara en pålitlig sammanfattning av apostlarnas tro så som den uttrycks i Nya Testamentet. Den fick sin slutliga språkliga form under 700-talet. Det finns ytterligare två ekumeniska trosbekännelser: den niceanska trosbekännelsen och den athanasianska trosbekännelsen. Denna formulering är ekumeniskt framtagen i Sverige 1996.

Genom den heliga Anden förmedlas Guds nåd till människor. Genom samme Ande förnyar Gud ständigt sin skapelse och genom Anden är Jesus hos oss idag. Den heliga Anden vittnar om Jesus, ger kraft till evangelisation och utrustar församlingen med nådegåvor för tjänst. Anden ges som gåva till alla som tror på och tar emot Jesus Kristus som herre och räddare. Vi fördjupar livet i gemenskap med Gud när vi låter oss uppfyllas av den heliga Anden och följer Andens ledning.

Vi tror på och bekänner en enda treenig Gud, uppenbarad som Fader, Son och Ande.

Kort sagt: Gud är skapare, räddare och livgivare. Gud är evig och helig och till sitt väsen fullkomlig kärlek. Gud älskar varje människa och vill hela skapelsens väl. Jesus är det tydligaste uttrycket för Guds kärlek.

Guds rike

Vi väntar på en framtid då Guds rike skall genomsyra allt. Denna framtid försöker vi leva ut redan här och nu. Vi ber om och verkar för att Guds vilja skall ske på jorden så som i himlen.

Guds rike har inga geografiska gränser. Därför är vi som Guds församling engagerad i ett globalt uppdrag att förkunna försoning med Gud och med varandra och verka för en värld i fred och frid. Vi är kallade till att vara till välsignelse och nytta där vi bor och för de människor som vi möter. Vi tror att Gud en dag kommer att helt befria världen: Då återvänder Jesus till jorden, utplånar all ondska och orättfärdighet och himlen blir en verklighet.

Kort sagt: Guds rike är där Guds vilja sker.

Lär mer i Bibeln. Markusevangeliet 1:14-15

Församlingen

Att vara församling är att följa Jesus tillsammans med andra. Vi döps in i Kristi kropp och Guds församling. I församlingen ser vi varandra som syskon i Guds familj. Vi är en gemenskap av ofullkomliga människor, samlade kring Jesus Kristus som Herre. Vi delar ett gemensamt liv som bygger på samhörighet och ömsesidigt beroende av varandra. I församlingens gemenskap har alla en unik plats och ett unikt bidrag. Genom den heliga Anden utrustar Gud sin församling så att alla blir en viktig del i helheten.

Kort sagt: Församlingen är en del av Guds rikes utbredning. Människor döps till Jesus Kristus för att tillhöra en gemenskap – ett folk på väg.

Lär mer i Bibeln. Första Korintierbrevet 12:7, 12:12

Att bli och vara kristen

Att vara kristen är att höra ihop med Jesus Kristus. Det handlar om att ha insett sitt behov av Jesus och tackat ja till hans inbjudan att ta emot syndernas förlåtelse, att bli ett Guds barn och att ha del i Guds rike. Vägen till detta är olika för olika människor. Det benämns på varierande sätt: komma till tro, bli frälst, bli räddad, möta Gud, överlåta sig till Gud, öppna sig för Gud, följa Jesus, födas på nytt, bli ett Guds barn, bli väckt. Vi menar att dopet är vårt personliga gensvar på Guds tilltal och därmed ett viktigt steg i det kristna livet.

Vi uppmanas som kristna att följa Jesus både personligt och i gemenskap med andra. I öppenhet välkomnar vi den heliga Andens ledning och förvandling i livet. Efterföljelsen visar sig i våra relationer: till Gud, till varandra och till vår omvärld. Det innebär att på alla sätt, i vilja, ord och handling, försöka leva ett liv som står i överensstämmelse med det som uppfattas vara Guds uttryckta vilja i Bibeln.

Kort sagt: Vi bekänner att Jesus är den enda vägen till Gud och att varje människa behöver omvända sig, bekänna sin tro på Jesus som Herre och räddare och därigenom upprättas till ett liv som Jesu lärjunge.

Lär mer i Bibeln. Johannesevangeliet 3:3,16, Efesierbrevet 2:8-10

Del 2

Guds folk på väg: Vårt sätt att vara kristen gemenskap

En församling utför aktiviteter, bedriver verksamhet, men det är inte verksamheten som gör en församling till en församling. Till sin natur är församlingen en gemenskap samlad kring Jesus Kristus som Herre och Frälsare (se förra avsnittet). Att vara kristen är att följa honom. Att vara församling är att göra det tillsammans.

Livet är relationer. Livet handlar om att på olika sätt förhålla sig till sig själv, till andra och till Gud. Vårt gemensamma liv beskriver vi här med hjälp av tre närma-ord: nära Jesus, nära varandra, nära världen. Våra liv har en riktning: vi vill söka oss närmare. Vi är inte färdiga, varken som enskilda personer eller som gemenskap. Det vi beskriver är i viss utsträckning ideal, ett sätt att leva som vi tror Gud vägleder oss till. Men det är snarare något vi strävar mot än något vi redan uppfyllt. Därför är det samtidigt en ständig utmaning för oss.

Nära Jesus

Att söka sig nära Jesus är att låta relationen till Jesus genomsyra hela livet. Utifrån tron att Gud älskar alla människor och handlar för vårt bästa vill vi lyssna till Guds vägledning och följa Guds goda vilja för våra liv.

Guds ord

Gud talar i och till sin skapelse på många sätt. I skapelsen kan man ibland ana vem Gud är. Denna aning blir tydligare genom Jesus Kristus vars liv och gärningar visar på Guds avsikt och handlande. Jesus Kristus och berättelsen om människans och skapelsens räddning kan beskrivas som "Bibeln röda tråd". Guds ord till oss människor förmedlas alltid genom den heliga Andens verk.

Bibeln har en särskild plats i Guds kommunikation med oss. I Bibeln uppenbarar Gud sig själv, sitt verk och sin vilja. Som kristna och Jesu lärjungar är det därför naturligt att vi läser och lyssnar till dess budskap samt lär av dess undervisning. Många av oss har erfarenhet av att Gud talat till oss personligt genom olika bibeltexter.

Bibeln omfattar gamla och nya testamentet. Eftersom Bibelns texter har kommit till i andra situationer än vår egen, måste dess budskap klarläggas för vår egen tid. Vi tror att detta kräver ett grundligt studium av det skrivna ordet under ledning av den heliga Anden. Denna tolkningsprocess är en uppgift för varje kristen och bör genomföras i dialog med andra kristna, vilkas perspektiv och insikter kan komplettera och korrigera ens eget. Den kristna gemenskapen är ett viktigt sammanhang för denna dialog. Var och en har dock frihet att själv avgöra innebörden och konsekvenserna för sitt eget liv utifrån det Gud säger, och står själv ansvarig inför Gud för de beslut man fattar.

Kort sagt: Vi tror att Gud talat till människor i alla tider. Bibeln är vår grund och främsta källa för tro och liv. Vi tror att Gud talar genom dess ord. Vårt ansvar är att tolka dess texter under Andens ledning.

Lär mer i Bibeln. Andra Timotheosbrevet 3:14-17

Bönen

Bön är "hjärtats samtal med Gud". Alla relationer utvecklas genom kommunikation, och bönen är ett sätt att vara nära Gud och låta sig och situationen förändras.

I Bibelns texter finns många tillfällen då människor ber: i stor glädje och tacksamhet, när man önskar något särskilt för sig själv eller någon annan, när man är orolig, svag eller sjuk, när man är förföljd och möter motstånd. I alla livets situationer finns möjligheten att be till Gud. När vi i förbön för medmänniskor och för världen söker Gud ber vi om ingripande och förändring efter Guds vilja. Vi tror att sådan förbön gör skillnad.

Bönen sker till Fadern genom Jesus Kristus och i Andens kraft. Bibeln uppmanar oss att be tillsammans, och den gemensamma bönen när kristna är tillsammans och ber är ofta en hjälp och ett stöd.

Kommunikationen med Gud kan ske genom att man lånar orden i formulerade böner (exempelvis Jesusbönen Vår Far som är i himlen...) eller genom att man väljer sina egna ord. Ibland (särskilt när det känns svårt att be) blir det bara "Herre, hjälp mig", ibland blir det längre böner med många ord.

Kort sagt: Bön är ett pågående samtal mellan Gud och människor. I sin bön får människan komma som hon är och tala med Gud om det som ligger på hennes hjärta. En viktig del i bönelivet är att be tillsammans med och för andra.

Lär mer i Bibeln. Första Thessalonikerbrevet 5:17

Undervisningen

Vårt samhälle kännetecknas av minskad kunskap om kristen tro. Undervisning och samtal om vad den kristna tron innebär, samt samtal om kristen etik och livssyn, är därför avgörande. Det sker bland annat genom förkunnelse, föreläsningar, samtalsgrupper, Alphakurser, söndagsskola, konfirmationsläsning och andra tillfällen för olika grupper och åldrar. Vår undervisning genomförs i en anda av dialog och respekt för olik tänkande. Bibeln spelar en central roll i all vår reflektion och vår bibelundervisning står i dialog med den kristna traditionen, de erfarenheter vi gör av Gud och med det vi lär oss med vårt förnuft och genom ny kunskap om världen.

Kort sagt: Undervisning som leder till fördjupning, tillväxt och mognad är nödvändig för varje människas liv. I Bibeln uppmanas de kristna att ständigt låta sig fyllas av Guds ord, Andens kraft och växa till i likhet med Jesus Kristus.

Lär mer i Bibeln. Kolosserbrevet 2:6-7

Gudstjänsten

Gudstjänsten är ett möte mellan Gud och människor. Vi kommer till Gud och till församlingsgemenskapen med vår och världens situation.

Gudstjänstens väsentliga innehåll är mötet med Gud. Gud talar till oss genom sitt ord och genom Andens närvaro. Vi ger vårt gensvar genom bekännelse, lovsång, tillbedjan, bön, gemenskap och genom att dela med oss av våra resurser till Guds mission. Gudstjänsten är också ett tillfälle då människor kan överlåta sig till ett djupare Kristusliv och få förbön.

Gudstjänsten är alltid offentlig och öppen för alla. Den är ett samspel mellan människor och Gud. Eftersom människor är olika behövs flera olika sätt att uttrycka tro och fira gudstjänst. Vi söker en helhet av frihet och ordning under den heliga Andens ledning, och eftersträvar kontinuitet och förnyelse i en gemenskap där alla är delaktiga.

Kort sagt: Genom hela sin historia har Guds folk firat gudstjänst. Gudstjänsten är främst ett möte mellan Gud och människor. Oftast firar vi vår gudstjänst på söndagen, dagen då Jesus uppstod. I våra gudstjänster erbjuds dop, nattvard och förbön som är handlingar där Gud lovat sin närvaro.

Lär mer i Bibeln. Apostlagärningarna 2:42

Gemensamma handlingar

Vi döper och firar Herrens måltid i vår gemenskap. Barnvälsignelse, vigsel och begravning är också handlingar som naturligt hör hemma i församlingen.

Dopet och firandet av Herrens måltid är regelbundet återkommande handlingar i vår gemenskap och nämndes redan i avsnittet om vår gemensamma tro.

Dopet är en Guds gåva som erbjuds till var och en som tror på Jesus Kristus. Genom tro och dop förenas vi med Jesus Kristus och tar emot Guds frälsning och den heliga Anden. När människan sänks ner i dopvattnet och reses upp illustreras vad som sker i dopet: människan begravs och uppstår för att leva ett nytt liv i Jesu gemenskap och efterföljelse. Att låta sig döpas innebär också att bli en del av den gemenskap som består av alla som tillhör Kristi kropp lokalt och globalt. Det är en engångshandling. Församlingen förkunnar och praktiserar dop på personlig bekännelse om tro på Jesus Kristus.

Lär mer i Bibeln. Apostlagärningarna 2:38, Romarbrevet 6:3-11

Nattvarden (som också kan kallas Herrens måltid, eukaristi, brödsbrytelse, mässa eller kommunion) firas regelbundet i mindre och större samlingar. Det är en mötesplats mellan Jesus Kristus och ett folk på väg, och alla är inbjudna att vara med. I måltiden lyfts flera motiv: förbundet mellan Gud och människor, Kristi offer för vår skull, inbjudan till självprovning och upprättelse, framtidshopp och tacksägelse för Guds kärlek och gåvor. Vi delar nattvard i väntan på Jesu återkomst till jorden och tänker att vi delar måltiden med kristna i hela vår värld och i alla tider.

Lär mer i Bibeln. Första Korinthierbrevet 11:23-27

Församlingen är också en naturlig plats för att uppmärksamma viktiga händelser i livet. Såväl medlemmar som andra är välkomna att ta del i dessa gudstjänsthandlingar som oftast sker i kyrkan, men även kan äga rum i hemmet eller på annan plats. De förbereds vanligtvis genom samtal mellan officianten och de deltagande.

Föräldrar kan bära fram sina barn till **barnvälsignelse**. Genom välsignelsen uttrycks tacksamheten för det lilla barnets liv. Genom barnvälsignelsen vill vi som församling ta emot barnen som en Guds gåva och vittna om att Guds rike tillhör dem. Handlingen uttrycker familjens vilja att låta barnet växa upp i församlingens gemenskap. Den är också ett uttryck för församlingens omsorg om och ansvar för barnet samt dess familj. I barnvälsignelsen betonas inriktningen att barnet skall få växa upp i en miljö av trygghet och gemenskap, samt finna vägen till en personlig, medveten tro på Jesus Kristus.

Lär mer i Bibeln: Matteusevangeliet 18:10

Vi uppmuntrar till äktenskapet som en form för samlevnad i övertygelsen att det är en styrka för makarna och barnen, liksom för samhället i dess helhet, att ett förhållande gestaltas som ett offentligt förbund. I en kyrklig vigsel lovar paret inför Gud och människor att leva i trohet till varandra. Vigseln uttrycker parternas beslutsamhet att ta steget in i överlåtelse till varandra. Ofta blir vigseln en fest inför Guds ansikte tillsammans med släkt, vänner och församling. Äktenskapet har sin grund i Guds vilja. Guds utgivande kärlek är en förebild för det äktenskapliga samlivet. Sexualitetens sammanhang är den livslånga troheten. Församlingens pastorer eller annan av församlingen utsedd person förrättar vigsel men en vigsel genomförd inom Evangeliska Frikyrkan har inte juridisk giltighet. Den måste därför föregås av en juridiskt giltig vigselakt.

Lär mer i Bibeln: Första Korinthierbrevet 13:4-7

När någon dör och ska begravas är församlingens pastorer eller annan av församlingen utsedd person officiant. **Begravningsakten** har ingen juridisk karaktär utan utformas som en tacksägelsestund för den avlidne och en överlåtelse av honom/henne till Guds omsorg. I begravningsgudstjänsten finns rum för sorg och saknad men den domineras av det kristna framtidshoppet. Församlingens pastorer och andra medlemmar erbjuder hjälp och stöd för de anhöriga under hela tiden och även efter begravningen. Begravningsgudstjänsten kan ske i Immanuelskyrkan eller i annan lämplig lokal. De praktiska frågorna brukar överlåtas till en begravningsbyrå, men församlingens medlemmar brukar kunna hjälpa till med vissa tjänster.

Lär mer i Bibeln: Romarbrevet 14:8

Efterföljelse och livsstil

Kärleken är riktlinje för den som låter sig styras av Jesus Kristus. Den kristne har fått den heliga Anden som hjälpare och har förmånen att vara ledd av Gud. Genom den kristnes liv kan evangeliet göras trovärdigt för andra människor.

Bibeln ger många förmaningar och konkreta råd för hur en kristen skall tänka, handla och vara. Alla sådana förmaningar är tillämpningar av grundbuden om kärlek till Gud och medmänniskan. Jesu liv och undervisning, hans död och uppståndelse, är vägledande för hela livet och för hela världen. Att låta Guds kärlek genomsyra alla relationer betyder att vi aktivt söker den andres bästa och att vi likt Gud älskar osjälviskt utgivande, oförtjänt och trofast. När våra liv uttrycker Guds kärlek i våra relationer och i världen är vi med och får se Guds rike utbredas. Vi är del av den förändring Gud vill se.

Att bli lik Jesus och att göra det som Jesus gjorde är efterföljelsens riktning. När Kristus är Herre i en människas liv påverkas tankar och handlingar allt mer av honom. Den kristne utmanas att ständigt överge oförsonlighet, avund, bitterhet, högmod, girighet och de handlingar som är uttryck för dessa som till exempel förtal, intriger, misstänksamhet, strider och ett egoistiskt levnadssätt. Istället odlar den kristne, med Andens hjälp, dygder som kärlek, tålmod, vänlighet, godhet och trofasthet. Det tar sig uttryck i förståelse, generositet, öppenhet, uthållighet, ärlighet, uppriktighet och vänskap.

Allt detta innebär att livet i församlingen får moraliska konsekvenser. Genom undervisning och samtal bearbetas frågorna om vad en kristen livsstil innebär och vi stöder varandra till att omsätta vår tro i handling.

Ingen är färdig, vi är alla på väg. Även den som vill leva efter Guds vilja kan känna sig villrådig. Ett sätt att bearbeta det är att samtala med andra erfarna kristna eller med församlingens pastorer, samt att be Gud om klarhet. Församlingens pastorer erbjuder bland annat möjlighet till enskilt stödjande samtal och andlig vägledning.

Kort sagt: Att leva nära Gud innebär att följa Guds vilja. Guds kallelse till oss människor är att älska helhjärtat. Vad det konkret innebär får utvecklas i varje situation, utifrån de riktlinjer som ges av Gud i Bibeln. Förebilden för sann kärlek är Jesus Kristus.

Lär mer i Bibeln: Matteusevangeliet 22:34-40, Första Korinthierbrevet 13:4-7, Galaterbrevet 5:19-23

Nära varandra

Vårt uppdrag som församling är att göra Guds kärlek synlig i världen. I uppdraget ligger att ära Gud, att själva växa och mogna i vår tro, att bygga en kärleksfull gemenskap och föra evangeliet vidare. Därför är det viktigt att leva med riktningen *närmare varandra* och att det finns plats och utrymme för olika slags människor i församlingen.

Gemenskapen

Att vara kristen är att vara överlåtten till gemenskap med andra kristna. Grunden för detta är delaktighet i Kristi kropp som utgör hans världsvida kyrka. Alla som hör till Kristus hör till alla som hör till Kristus.

Det innebär att alla tillhör alla och tjänar varandra. Församlingens medlemmar uppmanas därför att respektera varandra, förlåta varandra, bära varandras bördor, be för varandra och hjälpa varandra att leva, växa och mogna som kristna människor. Gemenskapen med varandra uttrycks på flera sätt, till exempel genom personlig vänskap, gemensamt arbete och genom församlingens samlingar.

Församlingen erbjuder delaktighet och gemenskap i en mångfald av mindre grupper. Formerna för grupperna och vad som är står fokus när de möts varierar. Den stora poängen är att vår tro och vår efterföljelse mår väl av förtätad och vardagsnära gemenskap. Genom gruppens gemensamma vägledning och stöd, genom gemensam bibelläsning och bön fördjupas våra kristna liv. I grupperna finns utrymme för att ärligt och sårbart dela tankar liksom frågor och erfarenheter. Därmed gör vi också vår egen tro relevant för både oss själva och andra. I den lilla gruppen är både troende och sökare välkomna för att lära sig gå på trons väg och för att göra erfarenheter av Jesus i en trygg miljö präglad av nära relationer.

Kort sagt: Den som är kristen är genom Jesus förenad med alla andra kristna. Alla hör ihop i Kristus och är därför kallade att hjälpa och stödja varandra. Att vara med i en mindre grupp är ett bra sätt att dela och fördjupa gemenskapen.

Lär mer i Bibeln: Galaterbrevet 3:28

Upprättade/helade relationer

Jesus Kristus kom för att försona världen med Gud och försona människor med varandra. I detta ligger en kallelse till varje kristen gemenskap att arbeta för upprättade, försonade relationer i alla sammanhang såväl globalt som lokalt och att själv vara ett exempel på en sådan gemenskap.

Vi respekterar att var och en följer Jesus Kristus med utgångspunkt i sin egen livssituation och att vi alla är på väg – syndare i behov av nåd. Församlingens uppgift är att ge stöd åt den enskildes strävan att leva rätt och rent. Förlåtelse, kärlek och omsorg som leder till upprättelse bör vara vägledande i varje situation. Alla medlemmar har ett ömsesidigt ansvar för varandra.

Församlingen består av ofullkomliga människor som erkänner sitt behov av Guds nåd. I den vetskapen vill vi hantera konflikter utifrån Jesu undervisning. Det viktigaste är att tala personligt och direkt med den som man upplever en konflikt med och att syftet är förlåtelse och försoning. Om inte försoning kan nås, kan samtalet vidgas med någon eller några människor som båda parter känner förtroende för. Förtroliga samtal som bygger på trygga relationer är ett bra sätt att stötta varandra.

Församlingens pastorer har ett särskilt ansvar för personlig vägledning och själavård. De har vid inträde i tjänsten lovat att inte för någon röja vad som anförtrotts under syndabekännelse och enskild själavård. Enligt lag har pastor rätt att inför domstol tala om sådana förtroenden.

Kort sagt: Att leva nära varandra kan innebära att relationer prövas och ansträngs. Församlingen ska vara en plats där vi får hjälp av varandra att leva som hela människor i helade relationer.

Lär mer i Bibeln: Matteusevangliet 18:15-17, Romarbrevet 12:9-11

Nära världen

I Bibeln talas om "världen" i två betydelser. Dels används ordet för att beteckna universum, Guds skapade värld. Dels används ordet för att beskriva det konkreta motståndet mot Guds goda vilja och avsikt. Detta motstånd kan utgöras av strukturer som gör att livet inte kan blomstra, liksom av allt och alla som förleder människor till att synda, dvs att agera mot Guds vilja. När Bibeln uppmanar de kristna att "inte älska världen" är det detta motstånd som avses.

Gud vill i sin passionerade kärlek rädda världen. Att leva *nära världen* innebär för oss att ta del i Guds goda skapelse och samtidigt göra motstånd mot allt som vill bryta sönder denna värld. Vi lever i världen men inte av den.

Vi är del i Guds mission

Församlingen är missionell. Genom Jesu missionsbefallning har församlingen fått ett uppdrag att medverka till att Guds rike växer i vår värld. Detta äger rum där Guds vilja sker och börjar med att vi själva tar emot det som Gud vill ge. Centrum i detta är att Jesus Kristus blir känd och trodd och att människors andliga och kroppsliga behov möts. På så sätt är mission överskridande av etniska, sociala, språkliga och geografiska gränser. Tillsammans med hela kristenheten är det församlingens mål att medverka till att hela evangeliet når ut till hela människan över hela världen.

Varje kristen är kallad att vittna inför de människor han/hon har omkring sig. Var och en gör detta på sitt sätt, i ord och handling, utifrån sina personliga förutsättningar. Vi bjuder in till gemenskap och kristen tro i respekt för andra människors livsval och livsåskådning samtidigt som vi verkar aktivt för religions- och övertygelsefrihet för alla.

Guds rike utbredds när människor väljer att följa Jesus och då nya församlingar grundas, i Sverige och i andra länder. Som en del i den världsvida kyrkan vill vi aktivt understödja att församlingar bildas i områden och situationer där grupper av människor annars inte skulle nås av evangeliet. Vi ser också med glädje på att missionen är världsvid; missionärer från alla kontinenter verkar idag i världen, och vi vill gärna samverka med människor från andra länder som missionerar i Sverige. Församlingen uppmuntrar, sänder ut och ger andligt och ekonomiskt stöd till människor med kallelse och vilja att tjäna i och utanför Sverige.

Guds rike gestaltas också när människors behov av mat och kläder, boende och hälsa, utbildning och trygga levnadsförhållanden möts. Därför vill vi aktivt arbeta för rättvisa förhållanden och gemensam säkerhet för alla i världen.

Kort sagt: Gud har en god plan och vilja med den här världen, något som vi som församling får vara en del av. Först och främst får vi vara mottagare av det goda som Gud vill ge men även vara Guds medarbetare i uppdraget. Den kristna församlingen ska arbeta för att Jesus Kristus blir känd, trodd, älskad och efterföljd över hela världen. Målet är att hela människans behov ska tillgodoses.

Lär mer i Bibeln: Första Mosebok 12, Matteusevangeliet 28:19

Förvaltarskap

Gud har gett oss vårt liv, våra gåvor, våra tillgångar och vår del i skapelsen på samma villkor som en ägare överlåter det han har till en förvaltare. Allt vi är och har tillhör egentligen Gud. Den kristna människan är därför kallad att dela med sig, inte bara av sitt överflöd, utan också att i Jesu efterföljd vara beredd till verkliga offer för medmänniskors bästa.

Församlingens medlemmar är kallade till diakoni, utgivande tjänst för andra. Goda exempel på diakoni är bland annat ansvar i samhället genom politiskt arbete, aktivt föräldraengagemang i skolan eller som ledare i olika föreningar. Diakoni är också omsorg om grannar, om skol- och arbetskamrater, engagemang bland människor som är drogberoende, i väntjänst för ensamma, besöksgrupper, flyktingar, särskild omsorg om människor i utsatta situationer, med mera.

Vi ska bruka kunskap, begåvning, erfarenheter, pengar och annat i livet på ett ansvarigt sätt. Enskilt och gemensamt ska vi söka Guds vilja så att vi inte använder Guds gåvor på ett godtyckligt sätt och därmed missbrukar det förtroende vi fått.

En viktig del i förvaltarskapet är att ha hand om sina pengar och materiella tillgångar på ett ansvarigt sätt. Med kärlek och förstånd uppmanas vi därför att regelbundet ge till Herrens verk.

Varje människa har ett okränkbart värde. Vi vill samverka med andra med god vilja för att skapa så goda livsbetingelser som möjligt för alla, i Sverige och i andra länder. Det innebär för många av oss en överlåtelse till en mer rättvis fördelning av jordens tillgångar och en mindre resurskrävande personlig livsstil.

Kort sagt: Varje kristen är utrustad av Gud med gåvor som ska användas till tjänst. Det handlar om allt som vi kan och vet. Dit hör också våra pengar.

Lär mer i Bibeln: Första Petrusbrevet 4:10

Del 3

Guds folk på väg: Om Immanuelskyrkan i Örebro

Något om vår historia

Vår församling grundades 1907 av 32 personer. Vid den tidpunkten började stadsdelen "Väster" i Örebro bebyggas. Starten av den då tredje baptistförsamlingen i Örebro var ett uttryck för viljan att nå ut med evangeliet genom att grunda nya församlingar. Kyrkobyggnaden invigdes två år senare.

Församlingen har ända från början varit verksam inom svensk baptism, och vår historia är intimt förknippad med Örebromissionen (ÖM). Vi har alltså präglats av baptistismen och svensk väckelserörelse.

Immanuelskyrkan har under hela sin historia präglats av många människors engagemang. Församlingen har haft och har många goda ledare. Sången och musiken har haft en framträdande plats. Verksamhet bland barn och ungdomar har prioriterats. Den diakonala omsorgen ses som viktig och har tagit sig olika uttryck i olika tider. Vid sidan om gudstjänster och andra samlingar för bön och bibelläsning omfattar församlingens verksamhet många olika grupper och aktiviteter.

Församlingen flyttar i november 2022 in i en nybyggd kyrka på Södra Ladugårdsängen. Tidigare har församlingen funnits på väster.

En del i en större gemenskap

Kristi kropp är en världsvid gemenskap. Det betyder att vår församling ingår i Kristi kyrka i världen. Som församling vill vi leva i en öppen och skapande gemenskap med enskilda kristna och församlingar som delar vår Kristus-tillhörighet, oavsett om de är baptister eller hör hemma inom andra kristna samfund.

Församlingens medlemmar har personliga kontakter med andra kristna och kristna organisationer. Som församling samverkar vi på olika sätt med andra, lokalt bland annat genom Örebro kristna råd (ÖKR). Nationellt och internationellt samverkar vi med andra församlingar främst genom Evangeliska Frikyrkan (EFK)² som ingår i Sveriges kristna råd³. Inom EFK delar vi ansvaret för mission i och utanför Sverige samt för utbildning och medieverksamhet. Tillsammans med övriga församlingar inom EFK har vi formulerat ett tro- och självförståelsedokument.⁴

Medlemskap

Medlemskapet är ett tecken på samhörighet mellan människor som själva frivilligt valt Kristus och församlingen. Medlemskap innebär att vilja leva i Kristi efterföljelse och dela församlingens gemenskap och uppdrag inklusive ansvaret för dess ekonomi och verksamhet.

I vår församling välkomnas som medlem var och en som tror på och bekänner Jesus Kristus som räddare och Herre i överensstämmelse med Guds ord. Efter samtal med pastor eller annan församlingsledare presenteras och välkomnas den nya medlemmen i gudstjänst, församlingsmöte eller i annan lämplig sammankomst.

Medlemskap kan upphöra genom flyttning till annan församling, genom begäran om utträde eller genom uteslutning.

Församlingens organisation

Vi ser inte att det finns en given organisationsform som man i alla tider ska följa. Däremot vill vi som församling i våra strukturer återspegla det som är grundläggande bibliska värden: alla människors lika värde och förmåga att höra Guds röst, Guds kallande och utrustande av människor för olika tjänster, samt en god och tydlig ordning för allas bästa.

En konsekvens av detta är att det yttersta ansvaret i alla frågor ligger i församlingsmötet. Vid omröstningar har varje medlem en röst.

Församlingsledningen är ett förberedande, ledande och verkställande organ och fattar beslut i frågor som rör församlingens löpande verksamhet. För församlingens arbete ansvarar olika råd och ledargrupper. Församlingsledningen och råden/ledargrupperna samverkar för att ett gott resultat ska

² EFK bildades 1996 genom ett samgående av Örebromissionen och Helgelseförbundet/Fribaptistsamfundet.

³ www.skr.org

⁴ Läs mer om EFK i ”EFKs tros- och självförståelse”, www.efk.se

bli följden. Råden arbetar inom sina områden med stor frihet och högsta möjliga beslutskompetens. Målet är att de flesta verksamhetsfrågor ska kunna avgöras i råden. Uppföljning och rapportering av rådets arbete sker till församlingsledningen eller direkt till församlingens möte.

Medlemmar i olika råd och kommittéer samt ledare i olika grupper väljs vanligtvis i årsmöte eller församlingens möte.

Församlingsledning

Att vara ledare i Guds församling innebär att tjäna. Församlingsledningens uppgift är att bidra till att "uppbygga Kristi kropp". Det handlar också om att söka urskilja Guds vilja och föra fram den i församlingen. Utifrån detta ska sedan församlingsledningen på ett kärleksfullt sätt leda och samordna församlingens arbete utifrån de beslut som församlingen fattat. I ledaransvaret ligger uppdraget att på ett kreativt sätt medverka till utveckling av individer, församling och församlingens roll i samhället. Ledarskap och vägledning av andra utövas främst genom förtrogenhet med Guds ord och det egna livets föredöme.

Till församlingsledare utses människor som har församlingens förtroende, vill överlåta sig till uppgiften och är beredda att tjäna Gud och medmänniskor i detta sammanhang. Val av församlingsledare sker på det sätt som stadgarna anger.

Ekonomi

Församlingen beslutar i församlingens möte om omfattningen av sitt arbete och därmed också storleken på sina ekonomiska åtaganden. Det innebär att vi tar gemensamt ansvar för att behövliga medel kommer in. Verksamheten finansieras i huvudsak genom frivilliga gåvor och vi uppmuntrar till regelbundet givande.

Församlingsledningens lämnar regelbundna rapporter till församlingen om den ekonomiska situationen.

Församlingens stadgar och församlingsordningen

Församlingsordningen utgör vårt sätt att beskriva vår tro och vårt sätt att leva. I sin funktion som förening har församlingen även stadgar eftersom den formellt är en juridisk person med organisationsnummer.

Det är naturligt att församlingsordningen omprövas med vissa mellanrum. Den bör därför gås igenom, utvärderas och eventuellt förändras åtminstone vart tionde år. Förslag till ändring av församlingsordningen skall lämnas till församlingsledningen minst fem månader före det församlingens möte där beslut ska tas. Ett beslut om förändring skall förberedas genom samtal i församlingen. För ändring av församlingsordningen fordras att två tredjedelar av antalet avgivna röster i församlingens möte biträder förslaget.

Guds folk på väg: En bön om förnyelse

Gud vår himmelske Fader, vi lovar och prisar dig för att du genom Jesus Kristus har kallat oss att vara ditt folk. Vi tackar dig för att vi fått bli dina barn. Vi tackar dig för att vi fått del av glädjebudet om räddning genom Jesu Kristi död och uppståndelse.

Väck oss Herre, genom den heliga Anden, och hjälp oss se att ditt Rike och din framtid gäller alla människor. Förnya din församling, så att vi får vara en levande och varm gemenskap, som är öppen för alla. Hjälp oss att vittna om din kärlek, och tjäna människor i deras glädje och nöd, så att de hör ditt ord, tar emot din räddning och förenas med din församling. Låt din församling växa till genom den heliga Andens kraft.

Tack Gud att vi får vara delaktiga i din mission. Tack att ditt verk inte främst beror på vem av oss människor som gör det ena eller det andra, utan på dig vår Gud, som välsignar arbetet och låter det växa.

Vi ber i Jesu namn.
Amen.

Denna församlingsordning antogs av församlingen 2022-10-09. Den utgör frukten av samtal i olika grupper och församlingsmöten under åren 2018-2021. Under fem terminer ägnades särskilt fokus åt fem olika teman: nattvard, omvändelse, mission, dop och äktenskap. Tidigare församlingsordningar är från 1995 2001 och 2011.